

Psalm 121

1 *Zang voor de stijgingen.*

Ik hef mijn ogen naar de bergen,
vanwaar komt mijn hulp?

2 Mijn hulp van bij Wezer,
maker van hemel en land.

3 Niet geeft Hij je voet te wankelen,
niet sluimert jouw waker.

4 Hier, niet sluimert en niet slaapt Hij,
waker van Israël.

5 Wezer jouw waker,
Wezer jouw schaduw over je rechterhand.

6 Daags slaat de zon jou niet
en de maan 's nachts.

7 Wezer waakt over jou bij alle kwaad,
Hij waakt over je ziel.

8 Wezer waakt over je vertrek en je komst
intijds en eeuwig.