

Psalm 5

- 1 *Voor de verduurder.
Bij fluiten.
Deun.
Van David.*
- 2 Heb oor voor mijn zeggingen, Wezer,
merk mijn murmeren.
- 3 Acht mijn kreunende stem,
mijn Koning en mijn Machtige,
ja, bij Jou pleit ik.
- 4 Wezer, 's morgens hoor je mijn stem,
's morgens orden ik op Jou en tuur.
- 5 Ja, een Macht die zich behaagt in doemen ben Jij niet,
een kwade is niet jouw gast,
- 6 vierders richten zich niet op
beduidend voor jouw ogen,
Jij schuwt alle zwelligheidwrochters.
- 7 Jij laat sneven wie leugen spreken,
van een man van bloed en geveins gruwte Wezer.
- 8 En ik kom door jouw vele gunst in jouw huis,
zijg voor jouw heilig paleis in schroom voor Jou.
- 9 Wezer, leid mij in jouw bewaring om mijn beloeders,
recht voor mijn gelaat jouw weg.
- 10 Ja, in zijn mond geen vastheid,
hun binnenste verwezing,
een open graf hun keel,
hun tong gladden zij.
- 11 Beschuldig ze, Machtige,
dat zij vallen uit hun beraden,
in hun vele schendingen stoot ze,
ja, zij tarten Jou.
- 12 En al wie schuilen in Jou verheugen zich,
eeuwig joelen zij.
En Jij beschermt ze
en in Jou gloriëren wie met jouw naam verknocht zijn.
- 13 Ja, Jij zegent de bewarende, Wezer,
als met een rondas met liefde krans Jij hem.