

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial



Nijmegen, 25 september 2022

Beste mensen,

Deze week hadden we een aantal **bijzondere bezoekers** in ons centrum, die speciale aandacht voor Titus Brandsma hadden. Een priester uit Ierland kwam speciaal naar Nederland voor een bedevaart ter ere van Titus. Vanuit een interesse voor martelaren uit de periode dat het katholicisme in Ierland vervolgt werd, kreeg hij ook interesse in 'moderne' martelaren uit de tweede wereldoorlog. En toen Titus die jaar heilig verklaard werd, was dat voor hem aanleiding



om zich verder in de persoon van Titus Brandsma te verdiepen.

Op vrijdag hadden we bezoek van twee medebroeders uit de Filipijnen. Rico heeft jaren geleden in Nederland gestudeerd en is nu de provinciaal van de Filipijnen. De provincie van de Filipijnen heeft zich genoemd naar Titus Brandsma.

Sanny nam de drie buitenlandse gasten mee op de Tituswandeling door Nijmegen. (Als u Facebook

heeft kunt u er foto's van zien op de pagina van de Filipijnse Karmel: OCarm Pdo.)

Woensdagmiddag was er een oecumenische groep uit Limburg, die nader kennis wilden maken met Titus Brandsma. Zij hebben hier in de Tituszaal gekeken naar de documentaire die een aantal jaren geleden is gemaakt in opdracht van het TBM (en op ons YouTube kanaal te zien is: <https://youtu.be/KlnL3r2FC2k>), ze hebben een rondleiding door de kerk gehad, en hebben ook samen nog teksten gelezen van Titus Brandsma.

Ook is de **verhuur** van met name de Tituszaal in dit nieuwe werkjaar weer op gang aan het komen. Zo is de Vrije Academie (die landelijk allerlei cursussen verzorgt op het gebied van kunst en cultuur) begonnen met een serie van 10 bijeenkomsten op maandagmiddag over internationale topmusea (zie: <https://www.vrijeacademie.nl/ons-aanbod/colleges-10-internationale-topmusea/>). Donderdag was er een nieuwe huurder, er werd onderwijs gegeven aan aanstaande ziekenverzorgenden.



Vorige week was er een open avond van de organisatie voor Italiaanse taal en cultuur in Nijmegen: Dante Alighieri. Zij zullen in de komende maanden een maandelijks bijeenkomst hebben in ons centrum. (Zie hun website:

<https://www.dantenijmegen.nl/>).

Komende week gaan er ook weer twee cursussen van start die gegeven worden door filosofiedocent Nico Dieteren. Op dinsdagmiddag een serie 'leergang filosofie' waarbij het Duitse idealisme (van Kant, Fichte, Hegel e.d.) aan bod zal komen in 10 bijeenkomsten, en op vrijdagmorgen ook een serie van 10 bijeenkomsten over een filosofische kijk op de klimaat-

problematiek met als sprekende titel: ‘Oh moeder wat is het heet’. Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers. (Zie de website van het TBM onder ‘aanbod van derden’ en de agenda, of de eigen website van Nico Dieteren: <https://www.fiand.nl/>.)



In oktober verwachten we ook weer de cursus “Luisteren naar klassieke muziek”, met Paul Kagenaar. Deze cursus is elke 14 dagen op de dinsdagochtend. Ook deze cursus staat open voor nieuwe deelnemers. (Zie: <https://titusbrandsmamemorial.nl/activiteit/luisteren-naar-klassieke-muziek-met-paul-kagenaar-najaar-2022/2022-10-18/>).

Het is mooi om dit soort culturele en maatschappelijke organisaties in huis te hebben, en natuurlijk fijn dat we daardoor ook wat extra inkomsten ontvangen.

Dinsdag jl. had het bestuur van het Titus Brandsma Memorial een soort ‘**hei-dag**’. Samen werd nagedacht over de doelstelling van het TBM.



Voorzitter Harry Faassen nam ons mee in een methode om van algemene idealen naar concrete strategieën en acties te komen. Het begon met een vrije brainstorm over waar we aan denken bij het TBM en dat schreven we op gekleurde papiertjes, die vervolgens geordend werden. Behalve de naam van Titus Brandsma kwamen daar bijvoorbeeld woorden als ‘inspiratie’, ‘vrijheid’, ‘verantwoordelijkheid’, ‘gemeenschap’, ‘stilte’, ‘mensen op zoek’ op te staan. Van daaruit werd een eerste poging gedaan om tot een soort doelstelling te komen, in enkele zinnen. Het was een inspirerende bijeenkomst, en het bestuur zal daar zeker mee verder gaan.

Kees v.d Burgt en Harry Faassen

Ook zijn bestuursleden inmiddels begonnen met een inventarisatie van alle lampen in de kerk, die van de ouderwetse soort vervangen gaan worden door LED verlichting. Ze gingen daarbij tot op grote hoogte, in de kerk!

We hoorden van Kees van de Burgt ook dat de **steigerbouwers** er nog niet uit zijn hoe ze nu het best bij de koepel van de kerk kunnen komen. De werkzaamheden aan het kerkgebouw liggen daardoor nog steeds stil.

voordeur

kerkwacht



Aan het centrum/klooster aan de Stijn Buysstraat werd in de afgelopen twee weken wel hard gewerkt. Daar krijgt al het houtwerk een nieuwe verflaag.

Voor de komende week staan er enkele interessante activiteiten op het programma. Sinds ruim een jaar participeert het Titus Brandsma Memorial in het netwerk ‘**Herdenken en Vrijheid in het Rijk van Nijmegen**’, waarin een grote diversiteit aan organisaties in de regio die te maken hebben met het herdenken van de Tweede Wereldoorlog met het oog op de wereld van vandaag en morgen samenwerken. Donderdagavond is er een kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe **wethouder** erfgoed Nijmegen. Van 26-29 september organiseert cultuurhuis de Lindenberg het **Free Future College** (zie: <https://freefuturecollege.com/>), waarbij o.a. de rol van de pers in de maatschappij onder de aandacht wordt gebracht. Jongeren maken in het kader daarvan een eigen krant die ze ‘**Brandsma Courant**’ zullen noemen en tijdens het aansluitende ‘**Grondfest**’ (een festival vrijdag en zaterdag a.s. waar de democratie gevierd wordt, zie: <https://grondfest.com/over-grondfest/>) zal worden gepresenteerd.

Met hartelijke groet, Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial)