

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial



Nijmegen, 28 oktober 2022

Beste mensen,

Deze week is er toch nog doorgebouwd aan **de steigers**. De planning was dat de steigers tot rondom de koepel vrijdag (21 oktober) klaar zouden zijn, maar het bleek toch wat meer werk. Maandag en woensdag is daar toch nog aan door gewerkt.

Ook is er een lift gebouwd zodat de werklieden die het voegwerk gaan verbeteren rondom de koepel niet steeds alle trappen op en af hoeven, en is er een doek geplaatst rondom de plaats waar straks de voegers aan het werk gaan. Alsof de kerk nu een soort rode haarband om heeft.



We hebben nog geen programma door gekregen wat er wanneer nu gaat gebeuren. Behalve het voegen moeten er nog een aantal werkzaamheden aan en bij de koepel plaatsvinden.

Aan de binnenkant van de kerk zijn weer een aantal lampen vervangen, naar **energiezuinige LED lampen**, zoals de schijnwerpers naar de koepel in de absis van de kerk.

Ondertussen zijn er ook wat **klachten** binnengekomen over de pas vervangen lampen in het centrum van de kerk, de drievoudige bollen. Ze zijn erg wit en fel, wat niet zo past bij de sfeer van de kerk, en voor sommigen als echt storend ervaren wordt. Hoewel enkele mensen ook wel aangaven dat het lezen van liturgieblad bij dit licht iets makkelijker was geworden, wordt er nu toch naar gekeken om ze weer te gaan vervangen voor andere (energiezuinige) lampen met wat warmer licht. Die lampen zijn nu in bestelling.

Nu ik het toch over vieringen heb: **woensdag 2 november** zal er 's avonds een speciale **Allerzielen viering** zijn, om **19.00 uur**, waar we onze overledenen van het afgelopen jaar bij name zullen herdenken, en we natuurlijk ook andere dierbare overledenen in ons gebed kunnen herdenken.



Deze week waren er ook **twee groepen** mensen die een speciaal bezoek brachten aan de Titus Brandsma gedachteniskerk. De ene was een groep van oud collega's van een school, die voor hun jaarlijkse uitje onze kerk bezochten en de andere was een groep pelgrims, die in vijf dagen wandelend of fietsend van de WereldVredesVlam in Hengelo (niet Hengelo in Twente, maar Hengelo in de Achterhoek, tussen Doetinchem en Zutphen) langs de VredesVlam in Oosterbeek bij de VredesVlam voor onze kerk uitkwamen. Aan het begin van de week heeft De Gelderlander ook aandacht besteed aan hun tocht. (Zie ook het online artikel op de website van De Gelderlander:

<https://www.gelderlander.nl/bronckhorst/vlammen-voor-vrede-verbonden-via-pelgrimstocht-deze-vlam-brandt-om-verschillen-op-te-heffen~a8d97c6c9/>).



Eerst was er een samenkomst rondom de vlam, onder leiding van Anita van Kempen en Dorien Dubbers van de WereldVredesVlam groep in Nijmegen, en daarna heb ik in de kerk wat mogen



vertellen over het leven van Titus Brandsma, waarna alle deelnemers aan de pelgrimstocht een kaarsje konden aansteken aan de 'mobiele' VredesVlam.



De wandeltocht was georganiseerd door de organisatie Activité pour Liberté: Pelgrimeren in vrede, vrijheid en verdraagzaamheid (zie hun website: <https://activite-pour-liberte.nl/>). Het zou me niet verbazen als ze hier nog wel eens terug zullen komen, want het was een mooie samenwerking tussen de VredesVlammen, het Titus Brandsma Memorial en deze pelgrimsorganisatie.

Donderdag a.s. (3 november) is het weer de eerste donderdag van de maand, dus dan is er (na de viering van 19.00 uur in de kerk) om 19.45 uur weer de **maandelijks samenkomst rond de WereldVredesVlam** op het kerkplein. Iedereen die letterlijk even stil wil staan bij het belang van vrede en onze inzet daarvoor, is van harte welkom.

Wat en prachtige herfstdagen hebben we achter de rug. Vanaf het kerkplein zijn zelfs de prachtige herfstkleuren (van de bomen op het Keizer Karelplein) goed te zien.



Denkt u eraan dat dit weekend de wintertijd in gaat (we draaien de klok een uur achteruit), we krijgen een extra uur nachtrust.

Met hartelijke groet,
 Marieke Rijpkema
 (beheerder Titus Brandsma Memorial)