

Psalm 112

1 *Vier Wezer.*

Welvaart de man die Wezer schroomt,
in zijn geboden uiterst zich behaagt.

2 Zijn zaad weest sterk in het land,
het geslacht van oprechten is gezegend.

3 Boedel en rijkdom in zijn huis,
en zijn bewaring stelt zich immer.

4 In het duister straalt licht voor oprechten,
genadig en teder en bewarend.

5 Goed de man die begenadigt en leent,
zijn aanspraken vat in schikking.

6 Ja, eeuwig wankelt hij niet,
eeuwig indachtig weest de bewarende.

7 Laat het kwaad zich horen, niet schroomt hij,
gevestigd zijn hart, geveiligd in Wezer,

8 gesteund zijn hart, niet schroomt hij,
tot hij in zijn benauwers ziet.

9 Hij strooit, geeft behoeftigen,
zijn bewaring stelt zich immer,
zijn horen verhoogt zich in wichtigheid.

10 De doemende ziet en is gegriefd,
tandenknarst en versijpert,
de begeerte van doemenden sneeft.