

## Psalm 21

1 *Voor de verduurder.*

*Deun.*

*Van David.*

2 Wezer, in jouw verweer verheugt zich de koning  
en in jouw bevrijding, hoe juicht hij ten uiterste.

3 Het begeren van zijn hart geef Jij hem  
en de wens van zijn lippen stuit Jij niet.

*Plavei.*

4 Ja, Jij bent hem vóór met zegeningen van goedheid,  
brengt de gedegen krans op zijn hoofd.

5 Om leven bidt hij Jou, Jij geeft hem  
lengte van dagen eeuwig en immer.

6 Groot is zijn wichtigheid in jouw bevrijding,  
majesteit en pracht effen Jij hem.

7 Ja, Jij brengt in hem zegeningen immer,  
zaligt hem in vreugde met jouw gelaat.

8 Ja, de koning veiligert zich in Wezer  
en in de gunst van de Ontstegene wankelt hij niet.

9 Jouw hand vindt al jouw vijanden,  
jouw rechter vindt jouw schuwens.

10 Breng jij ze in een oven van vuur  
ten tijde van jouw gelaat.  
Wezer, dat het in zijn toorn hen verslindt  
en het vuur hen eet.

11 Laat sneven hun vrucht uit het land  
en hun zaad uit de aardelingzonen.

12 Ja, neigen zij zich tegen Jou ten kwade,  
beramen zij plannen, zij kunnen niets.

13 Ja, jij brengt ze over schouder,  
vestigt jouw pezen op hun gelaat.

14 Verhoog je, Wezer, in jouw verweer,  
zingen wij en deunen wij jouw sterkte.