

## Psalm 14

1 *Voor de verduurder.*  
*Van David.*

Zegt de loze in zijn hart: 'Geen Machtige.'  
Verderfelijk, gruwelijk werken zij,  
geen die het goede maakt.

2 Wezer gluurt uit de hemel naar de aardelingzonen  
om te zien, is er een beseffende  
die de Machtige vraagt?

3 Alles zwenkt, vunzig bijeen,  
geen die het goede maakt, ook geen één.

4 Voelen al de zwelligheidwrochters niet,  
hoe zij mijn volk etend brood eten,  
Wezer niet roepen?

5 Daar beven zij beving,  
ja, de Machtige in het bewarend geslacht.

6 Het beraad van de gebogene beschamen jullie,  
ja, Wezer zijn schuil.

7 Wie geeft vanaf de Sion de bevrijding van Israël?  
Wijl Wezer keert de keer van zijn volk,  
juicht Jakob, verheugt zich Israël.