

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial



Nijmegen, 10 december 2022

Beste mensen,

De maand december vordert al, dus het lijkt me goed jullie de tijden van de vieringen rondom Kerstmis door te geven:

datum	dag	tijd	viering
20 december	dinsdag	19.00 uur	Viering van verzoening en vergeving
24 december Kerstavond	zaterdag	12.30 uur 20.00 uur	Viering rond de Karmelregel Viering rond het Evangelie
25 december 1ste Kerstdag	zondag	10.30 uur	Viering rond het Evangelie
26 december 2de Kerstdag	maandag		<i>geen vieringen</i>
31 december Oudjaar	zaterdag	12.30 uur 19.00 uur	Stilteviering Gebedsviering
1 januari 2023 Nieuwjaar	zondag	10.30 uur	Viering rond het Evangelie



In de periode van 27 december t/m 7 januari is er 's morgens om 8.00 uur geen Psalmviering. De psalmviering wordt **verplaatst naar de avond, om 19.00 uur**. (Er is er dus in deze periode geen viering rond het Evangelie 's avonds).

Het rooster voor de vieringen is ook te vinden op: <https://titusbrandsmamemorial.nl/vieringen/>.

De kerk is gewoon dagelijks open van 10 – 16 uur.



Er zijn deze Adventstijd nog twee avonden 'Signalen van Spiritualiteit', met als thema 'van gegeven naar ontvangen', op maandag 12 en 19 december. De invalshoeken zijn respectievelijk: relaties en ons religieuze verlangen. Hoe gaan we om met de mensen die ons gegeven zijn, in onze familie, in

onze omgeving, op het werk? Kunnen wij ze ontvangen, accepteren, zoals ze zijn? En hoe gaat dat met ons verlangen naar God, naar verbinding met datgene / Diegene die ons overstijgt? Geven we dat alle ruimte, negeren we dat, gaan we er een beetje op in? Hoe verloopt een proces om tot een werkelijk 'ja' aan de ander (of de Ander) te komen? De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot 21.30 uur. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 5 per avond.

Er is de afgelopen weken flink gewerkt aan de kerk. De voegers zijn met het bovenste gedeelte van de koepel klaar, onze bestuurder Kees van de Burgt heeft dat zelf kunnen constateren (zie foto hiernaast).



(foto Kees vd Burgt)

Afgelopen maandag en dinsdag was **de hoogwerker** daarom weer hier, om de bovenste verdieping van de steigers weg te halen. De **steigerbouwers** hebben daaronder een ander gedeelte van de kerkmuur bij de koepel bereikbaar gemaakt.



Donderdag en vrijdag waren de **voegers** weer hard aan het werk, en ook de mannen die het **hout** hier en daar herstellen en ook nog mannen die het **lood** langs de daken inspecteren en zo nodig herstellen zijn langs geweest. Ze doen met elkaar hun best om de werkzaamheden voor kerstmis klaar te krijgen. Maar of dat lukt is de vraag, zeker nu het winterse weer toch begint toe te slaan.



Ondertussen zijn in ons bezinningscentrum de aquarellen van Aafke Holman (over de psalmen) vervangen door twee **nieuwe exposities**. In de gang van ons centrum hangen nu **ikonen** van de hand van Joos Streefkerk. Joos neemt regelmatig deel aan de bijbelinstuif op donderdagmorgen en blijkt prachtige ikonen te maken. Ze heeft twee jaar geleden ook hier geëxposeerd, maar toen heeft bijna niemand ze kunnen zien, vanwege de corona lockdown. Daarom hebben we haar gevraagd om opnieuw een aantal ikonen te laten zien.



In de beide grote zalen hangen nu schilderijen van Martina Vieten. We zijn Martina op het spoor gekomen omdat er een prachtig schilderij van haar hing bij bakkerij de Knollentuin, hier in de wijk.



Ze blijkt daar te werken en was bereid een hele serie van haar **natuur schilderijen**, met als thema 'herschappen land' bij ons te exposeren. Daar zijn we heel blij mee. Deze schilderijen zijn te koop (prijzlijst beschikbaar bij ondergetekende).

Wilt u iets meer weten over deze exposities, kijk dan op onze website (www.titusbrandsmamemorial.nl), bij activiteiten / tentoonstelling.

Helaas heeft nog niemand gereageerd op de **oproep** in het vorige 'teken van leven', **om mee te komen helpen** de (vloer van de) kerk schoon te maken, op de vrijdagmorgen (elke 14 dagen, van 10-12 uur). Mocht u erover denken, dan hoop ik dat u zich bij mij meldt (via 024-3602421 of titusbrandsma@karmel.nl). U kunt gerust een keer komen uit proberen of het iets voor u is. Of heeft u misschien een kennis die nog een zinvolle activiteit zoekt?



De toneelvoorstelling door Peter Vermaat over het leven van Titus Brandsma was een groot succes. Beide avonden in de Lindenberg waren uitverkocht. Diverse mensen uit onze gemeenschap hebben de voorstelling kunnen zien.



De stichting 'Vrienden van Titus Brandsma' heeft een nieuwe 'Vriendenkrant' uit doen gaan. Als u 'vriend' bent (door het bescheiden bedrag van € 10 over te maken naar die stichting, zie hun website: <https://www.titusbrandsmavrienden.nl/vrienden.html>) krijgt u hem automatisch toegestuurd. In de kerk en het bezinningscentrum ligt ook een aantal exemplaren.

Met hartelijke groet, Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial)