

Psalm 57

1 *Voor de verduurder.
Verderf niet.
Van David.
Platinering.
Toen hij het gelaat van Saul ontmeed in de spelonk.*

2 *Begenadig mij, Machtige, begenadig mij,
ja, in Jou schuilt mijn ziel
en in de schaduw van jouw vleugels schuil ik,
tot de verwezing is vertogen.*

3 *Ik roep de Machtige Ontstegene,
de Machtige mijn vergelder.*

4 *Dat zendt uit de hemel en mij bevrijdt,
wie mij behijgen honen, *Plavei.*
dat zendt zijn gunst en zijn hechttheid de Machtige.*

5 *Mijn ziel temidden van lossen,
liggen moet ik bij verzengende aardelingzonen,
hun tanden lans en pijlen
en hun tong een gewet zwaard.*

6 *Verhoog je boven de hemel, Machtige,
boven alle land jouw wichtigheid.*

7 *Ze vestigen een net voor mijn horten,
mijn ziel bukt.*

*Ze delven een zijg voor mijn gelaat,
ze vallen er middenin.*

Plavei.

8 *Vast mijn hart, Machtige,
vast mijn hart,
zingen wil ik en deunen.*

9 *Roer je, mijn wichtigheid,
roer je, harp en lier,
roeren wil ik de gloring.*

10 *Jou erken ik in de volken, mijn Meester,
Jou deun ik in de sibben.*

11 *Ja, groot tot de hemel jouw gunst
en tot het zwerk jouw hechttheid.*

12 *Verhoog je boven de hemel, Machtige,
boven alle land jouw wichtigheid.*