

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial



Nijmegen, 10 februari 2023

Beste mensen,

Vorige week hebben de voegers een aantal dagen weer verder kunnen werken aan de kerk, en hun werk afgekregen. Gistermorgen zijn de aannemer, Kees van de Burgt en Harry Faassen (van het bestuur) en ondergetekende de steigers op geweest om het eindresultaat te bewonderen. Het ziet er allemaal goed uit.



En ook het uitzicht was prachtig! (foto: Harry Faassen)

Nu het werk aan de kerk gedaan is, kunnen de steigers weer worden afgebroken. Dan moet echter

wel de grote hijskraan weer beschikbaar zijn. Vanmiddag kregen we bericht dat dat zal zijn: vanaf woensdag 22 februari. Totaal zal de afbouw wel ongeveer een week gaan duren. Een aantal dagen met behulp van de grote hijskraan, en dan verder weer met de hand.

Een geweldig project komt dan tot een eind. We zijn heel blij dat de kerk dan weer een paar decennia mee kan!



In de afgelopen weken was het weer flink druk in ons centrum. Behalve onze eigen regelmatige activiteiten (de bijbelinstuif elke week, Bijbels Hebreeuws, twee groepen Karmelregel die maandelijks bijeenkomen, Biddend leven – in de ruimte van de psalmen) was er heel wat overleg van allerlei groepen en commissies binnen de Karmelfamilie

Dit deel van het jaar zijn er ook heel wat groepen die een zaal huren (veelal de Tituszaal). Twee maal per week wordt er filosofie les gegeven (door filosoof Nico Dieteren), twee maal per week kunstgeschiedenis en een maal per week natuurhistorie (via de Vrije Academie) en om de week klassieke muziek



(door muzikliefhebber Paul Kagenaar). Heel fijne en bij het TBM passende activiteiten om in huis te hebben, en natuurlijk ook fijn voor onze inkomsten. Want met de flink gestegen gasprijzen zullen onze uitgaven dit jaar ook wel flink stijgen.

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van anderen in ons centrum, ook die hebben een plekje gekregen op onze website: <https://titusbrandsmamemorial.nl/aanbod-door-derden/>.



De online bijeenkomst *Mystiek in de psalmen* met Kees Waaijman vorige week zaterdag trok heel wat belangstelling. Ruim 25 mensen vanuit het hele land namen deel of hebben, vanwege verandering op dat moment, later de inleiding en het gesprek kunnen zien en beluisteren.

Volgende week zaterdag (18 februari) is de eerste bijeenkomst van de serie van vijf bijeenkomsten 'In het leerhuis van Titus Brandsma', waarin samen met Anne-Marie Bos teksten gelezen worden van Titus Brandsma met als thema "Vrede! Vrede!". Informatie hierover vindt u in de folder (in kerk en centrum) en natuurlijk ook op de website: <https://titusbrandsmamemorial.nl/activiteit/vrede-vrede-in-de-leerschool-van-titus-brandsma/2023-02-18/>.



Het Titus Brandsma Memorial is ook aan het 'netwerken', zoals dat tegenwoordig zo mooi heet.

Zo zijn Kees van de Burgt en ik vorige week naar een bijeenkomst "Aanpak religieus erfgoed Nijmegen" toe geweest, georganiseerd door de gemeente Nijmegen, waar veel van de 30 kerken in Nijmegen vertegenwoordigd waren.

De gemeente wil graag een actieve rol spelen in het behoud van het religieuze erfgoed in de stad. De aanleiding is natuurlijk dat er nogal wat kerken moeten sluiten, en de gemeente ziet niet graag dat die gebouwen dan zomaar gesloopt worden of hun buurtfunctie verliezen. Maar ook wil de gemeente meedenken over bv. duurzaamheid van de religieuze gebouwen en ervaringen die elders worden opgedaan doorspelen aan ons hier. We zijn heel blij dat de gemeente nu één 'loket' heeft geopend voor alle soorten vragen voor eigenaars van religieuze gebouwen.

Een ander netwerk waarin we participeren is *Vrijheid, in het Rijk van Nijmegen*, waarin allerlei groepen en organisaties samenwerken om vanuit de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog ons in te zetten voor een toekomst in vrijheid en vrede. Binnen dit netwerk werken we op dit moment nauw samen met de Karl Leisner groep in Groesbeek. We bereiden een gezamenlijke studiedag voor, op 19 juni a.s. In een volgend 'teken' meer hierover.



Met hartelijke groet, Marieke Rijpkema
(beheerder Titus Brandsma Memorial)

P.S. De eerste krokussen in de tuin rond de kerk zijn gesignaleerd!