

Psalm 24

1 *Van David.*

Deun.

Van Wezer het land en zijn volheid,
de kreits en zijn gezetenen,

2 ja, Hij grondt het op de zeeën
en vestigt het op de rivieren.

3 Wie bestijgt de berg van Wezer
en wie staat in zijn heilige stand?

4 Wie schoon van palmen en zuiver van hart is,
die niet tot waan Mijn ziel heft
en niet veinzig zekert.

5 Zegen heft hij uit Wezer
en bewaring uit de Machtige van zijn bevrijding.

6 Deze het geslacht van wie Hem vragen,
zoeken jouw gelaat, Jakob.

Plavei.

7 Hef je hoofden, poorten,
en hef je, eeuwige openingen,
en de Koning in wichtigheid komt.

8 Wie is deze Koning in wichtigheid?
Wezer, weerbaar en sterk,
Wezer, sterke in de krijg.

9 Hef je hoofden, poorten,
en hef, eeuwige openingen,
en de Koning in wichtigheid komt.

10 Wie is Hij, deze Koning in wichtigheid?
Wezer met de drommen,
Hij is de Koning in wichtigheid.

Plavei.