

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial



Nijmegen, 21 april 2023

Beste mensen,

Het voelt nog steeds zeer onwennig om nu Kees Waaijman (op 2 april jl.) is overleden, zonder zijn levendige aanwezigheid hier in het Titus Brandsma Memorial (en onze community) verder te gaan.



Wat hadden we hem graag nog langer in ons midden gehad. Wel heeft hij ons natuurlijk ontzettend veel nagelaten, in hoe hij velen van ons geïnspireerd en onderricht heeft, zijn vele publicaties, zijn prachtige liedteksten, de psalmvieringen, zijn benadering van spiritualiteit, de vormgeving van heel het Titus Brandsma Memorial enzovoort. Dat stemt tot grote dankbaarheid en ook sterkt dat ons vertrouwen dat zijn wijsheid en inspiratie door zal blijven werken.

We kunnen terug kijken op een bijzondere uitvaartviering. Prachtig in de stijl van liturgie vieren die bij Kees (en de Elia-gemeenschap) past. Eenvoudig, mooie teksten en gezangen die tot bezinning stemmen, een bezielde overweging, stilte, een gedeeld voorgangerschap, ruimte voor een ieder om zich welkom te weten, en ruimte voor de Ene die ons samenroept.

We hopen met al wat hij ons heeft meegegeven, onze weg voort te zetten. Kees had een bepaalde nieuwsgierigheid naar de toekomst toe. Benieuwd welke mogelijkheden God voor ons opent en hoe wij daar op zullen antwoorden. Ik heb zo'n vermoeden dat hij ons met die hartelijke nieuwsgierigheid zal blijven volgen, en ons af en toe een vertrouwd duwtje in de rug zal geven.

De dag vóór de uitvaart van Kees was er op Goede Vrijdag ook een druk bezochte afscheidsviering in onze kerk. Die was voor Eugène Ceulemans, die in de jaren dat onze kerk nog Jozefkerk was heel wat muzikaliteit gebracht heeft als dirigent van verschillende koren. De laatste 25 jaar heeft hij vele koren onder zijn hoede gehad in heel de regio Nijmegen. Hij was vaste dirigent en organist in de parochie van Groesbeek. Hij had (net als zijn vader, die Titus Brandsma nog gekend heeft) een bijzondere band met Titus Brandsma. Hij heeft onder andere het gedicht van

Titus Brandsma "O Jezus, als ik U aanschouw"

prachtig op muziek gezet. Het werd tijdens zijn uitvaart ook meerstemmig ten gehore gebracht. Eugène is 64 jaar geworden.



Ondertussen is het Pasen geworden en breekt het nieuwe leven ook weer door in onze Titustuin. Na de magnolia staat nu de Japanse kers prachtig te bloeien. Ook de tulpen tonen hun prachtige gekleurde bloemen boven het groen van de hедера.

Dat herinnert mij er wel aan, dat er nog maar één persoon over is van onze groep **vrijwilligers** die in de afgelopen jaren het onkruid hebben terug gedrongen in de tuin rond onze kerk. We kunnen dus heel goed nieuwe krachten gebruiken! Heeft u



misschien zin om regelmatig in de tuin te werken dan hoor ik dat graag! (Via mail of telefoon: titusbrandsma@karmel.nl / 024 – 360 24 21.)

In de afgelopen jaren werd er wekelijks op woensdagmorgen in de tuin gewerkt, maar als we een nieuwe groep gaan vormen zijn ook andere dagen of dagdelen bespreekbaar.

Het is verheugend te kunnen melden dat na enkele eerdere oproepen, en een vacature bij de vrijwilligersbank, er nu drie mensen zijn die samen om de week op vrijdagmorgen de vloer van onze kerk schoon houden. Heel veel dank hiervoor!

Inmiddels zijn de kruiswegstaties die in ons centrum hingen vervangen door twee series bijzondere foto's. Het is dit voorjaar precies **25 jaar (!)** geleden dat **Frans Pernot** begon **als kerkwacht** in onze kerk. Over trouwe vrijwilligers gesproken!



Frans heeft aangeboden bij gelegenheid van dit jubileum een aantal van zijn foto's tentoon te stellen. Hij heeft een prachtig oog ontwikkeld voor de lichtinval in onze kerk. In de gang en in de Tituszaal kunt u dat zien. Hij heeft de expositie de titel meegegeven "**25 jaar kijken in de kerk**".



In de Vincentiuszaal zijn natuurfoto's te zien, gemaakt door ondergetekende. Ze geven een beeld van de ontluikende lente.

Wat de activiteiten betreft in en vanuit ons centrum geef ik u graag mee:

- Morgen, **zaterdag 22 april** is er weer een bijeenkomst '**In het leerhuis van Titus Brandsma**' waar dit voorjaar onder begeleiding van Anne-Marie Bos teksten van de hand van Titus Brandsma gelezen worden met als thema: "Vrede! Vrede!" Er volgen nog 2 zaterdagochtenden, en wel op: 27 mei en 24 juni. Aanvang 10.15 uur, kosten: € 5 per keer en € 5 voor de reader. (zie ook: <https://titusbrandsmamemorial.nl/activiteit/vrede-vrede-in-de-leerschool-van-titus-brandsma/2023-04-29/>).
- **zondag a.s. (23 april)** is er om 15.30 uur een **concert** in onze kerk, van de koren Kalliope en Panta Rhei. Ze zingen o.a. het Requiem for the Living van Dan Forrest. Kaartverkoop via internet. (zie: <https://titusbrandsmamemorial.nl/activiteit/requiem-for-the-living/>).
- **zaterdag 29 april** is er weer een **Tituswandeling**; de start is om 10.15 uur op het plein voor de kerk en de wandeling zal voeren langs diverse plaatsten in de stad die in het leven van Titus Brandsma van belang zijn geweest. Aanmelding vooraf is gewenst. Er staan voor de komende maanden regelmatig op een woensdagmiddag of zaterdagmorgen Tituswandelingen gepland, zie de website: <https://titusbrandsmamemorial.nl/artikelen/tituswandeling/?portfolioCats=130>.
- Van 20 – 27 augustus wordt de 'retraite te voet' in de Ardennen gehouden. Een week lang overwegend in stilte, met dagelijkse wandelingen. Zie: <https://titusbrandsmamemorial.nl/activiteit/retraite-te-voet-2023/>.



Met hartelijke groet,
Marieke Rijpkema, (beheerder Titus Brandsma Memorial)