

Psalm 125

1 *Zang van de stijgingen.*

Wie zich veiligen in Wezer zijn als de berg Sion,
niet wankelt hij, voor eeuwig zetelt hij.

2 Jeruzalem, bergen omringen haar,
Wezer omringt zijn volk
intijds en eeuwig.

3 Ja, niet rust de staf van het doemen
op het lot van de bewarenden,
opdat de bewarenden niet zenden
naar valsheid hun handen.

4 Goed doe, Wezer, de goeden
en de oprechten van hart,

5 en wie zich in zwarrelingen neigen,
laat ze gaan, Wezer, de zwelligheidwrochters.
Vernoeving over Israël.