

Psalm 15

1 *Deun.*
Van David.

Wezer, wie is gast in jouw tent,
wie woont op jouw heilige berg?

2 Wie gaaf gaat en bewaring wrocht
en hecht spreekt in zijn hart.

3 Niet voeteert hij met zijn tong,
niet maakt hij kwaad toe zijn gezel
en hoon heft hij niet op zijn naaste.

4 Verguisd in zijn ogen de smadige
en wie Wezer schromen wichtigt hij.
Hij zekert ten kwade en tornt niet,

5 zijn zilver geeft hij niet op rente
en veiligheid jegens geschoonden neemt hij niet.
Wie dit maakt,
wankelt niet in eeuwigheid.