

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial



EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial

Nijmegen, 28 juni 2023

Beste mensen,

Het einde van het seizoen komt in zicht. Heel wat groepen in het TBM hebben dezer dagen hun laatste bijeenkomst: de jaarcursus *'Biddend leven – in de ruimte van de psalmen'* was vrijdag voor het laatst, zaterdag jl. de groep die samen teksten heeft gelezen van Titus Brandsma met als thema *'Vrede! Vrede!'*, morgen heeft de Bijbelinstuif haar feestelijke afsluiting van het seizoen, de beide groepen *Bijbels Hebreeuws* kwamen voorlopig voor het laatst bijeen, evenals de beide groepen die samen de *Karmelregel* lezen.

Maar niet getreurd, we zijn volop bezig de meeste van deze cursussen weer in te plannen voor het nieuwe seizoen: 2023-2024! Zo zijn de 10 maandelijks data van *'Biddend leven'* bekend: zie de websitepagina: <https://titusbrandsmamemorial.nl/activiteit/jaarcursus-2023-2024-biddend-leven-in-de-ruimte-van-de-psalmen-10-x-per-jaar/2023-09-15/>.

De eerste datum is: vrijdag 15 september. Een prachtige cursus om meer vertrouwd te raken met de spiritualiteit van de psalmen en de psalmviering.

Afgelopen jaar waren er voor het eerst toehoorders via de computer, tijdens de inleidingen van deze cursus. Dat is goed bevallen, dus die mogelijkheid zullen we in het nieuwe seizoen ook weer bieden.



Vandaag was er een gezellige lunch voor **de kerkwachten**, in onze Tituszaal. Dat zou je ook wat een 'afsluiting van het seizoen' kunnen noemen, maar het werk van de kerkwachten gaat deze zomer gewoon door! Het was een bijeenkomst om hen te bedanken voor hun trouwe dienst. Want het is geweldig dat onze kerk dankzij hen elke dag van het jaar open kan zijn van 10 – 16 uur. Bijna 30 mensen staan er op de lijst die of een vast dagdeel in de week of in de maand hebben, of beschikbaar zijn als invalkracht.



Met een klein presentje hebben we Frans Pernot nog even in het zonnetje gezet, nu hij 25 jaar (!) onafgebroken kerkwacht is. En hij vertoonde een mooie PowerPointPresentatie, met foto's van een heel aantal bijzondere momenten in en om onze kerk in deze afgelopen 25 jaar.

Nu onze eigen cursussen wat stil vallen, wil ik u graag nog even wijzen op de **'studieweek mystiek'** van het Titus Brandsma Instituut, die maandag a.s. (3 juli) van start gaat. Vier dagen wordt er stil gestaan bij teksten van **Titus Brandsma over Karmelitaanse mystiek**. Anne-Marie Bos en Inigo Bocken zullen de deelnemers door de teksten heen leiden. De 'fysieke' bijeenkomsten zijn dagelijks van 10.00-12.00 en van 13.30-15.30 uur, in een zaal van de Universiteit, maar het is ook mogelijk de colleges online te volgen. Bij tijdige aanmelding krijgt u de link daartoe thuisgestuurd, waarbij u ook op een ander tijdstip de colleges kunt bekijken en beluisteren, zelfs tot het eind van de zomer nog.



Voor meer informatie en aanmelding: <https://www.ru.nl/titusbrandsmainstituut/kennis-evenementen/studieweek-mystiek/studieweek-mystiek-2023-karmelitaanse-mystiek/>.

Vorige week maandag hadden we een heel bijzondere **studiedag over Karl Leisner en Titus Brandsma**. Zoals ik eerder al wel eens geschreven heb is de inmiddels zaligverklarde Karl Leisner kort na zijn gevangenschap in concentratiekamp Dachau in augustus 1945 gestorven, slechts 30 jaar oud. Vóór de oorlog stuurde hij theologie in Freiburg en op Tweede Kerstdag 1944 is hij in kamp Dachau door een gevangen genomen Franse bisschop tot priester gewijd.

De aanleiding voor de studiedag was het onderzoek dat pastor Christoph Scholten (pastoor van Kranenburg in Duitsland) heeft gedaan vanuit de vraag: hebben Karl Leisner en Titus Brandsma elkaar ontmoet in Dachau? Dat blijkt het geval. Bewezen is dat Leisner in een brief aan zijn ouders de groeten overbrengt van professor Titus Brandsma. Vader Leisner blijkt Titus Brandsma bezocht te hebben toen hij vóór zijn transport naar Dachau in de gevangenis van Kleef verbleef. Ook is het zo goed als zeker dat Karl Leisner tijdens zijn bezoek aan Nijmegen in maart 1939 een college van Titus Brandsma heeft bijgewoond dat ging over *'het nationaal socialisme wijsgerig bezien'*.



De brochure met informatie over Karl Leisner, Titus Brandsma en de details van het onderzoek is bij ons in de kerk te koop (voor € 2).

Het was een indrukwekkende studiedag. In de kapel die aan Karl Leisner gewijd is in



Groesbeek, werden we welkom geheten door de burgemeester, en hielden Monika Kaiser-Haas, een nicht van Karl Leisner, en pastor Christoph Scholten inleidingen over respectievelijk de familie Leisner en het onderzoek naar de ontmoetingen van Leisner en Brandsma.

Daarna keken we naar een documentaire over het leven van Karl Leisner en kregen we een lunch aangeboden. Daarna ging het hele gezelschap van zo'n 80 mensen (uit Nederland en Duitsland) met bussen naar het Titus Brandsma Memorial, waar ondergetekende wat over het leven van Titus Brandsma mocht vertellen en Inigo Bocken het een en ander vertelde over de visie en de ervaring van Brandsma op 'het lijden en de verborgenheid Gods', waarbij onder andere de toespraak die Titus Brandsma gehouden heeft op Goede Vrijdag 1944 in kamp Amersfoort ter sprake kwam.

Nadat iedereen nog even kon rondkijken in onze kerk gingen we naar buiten, waar aan de vredesmuur een nieuwe tegel werd geplaatst, met een citaat van Karl Leisner, wat de laatste woorden zijn uit zijn dagboek: "Segne auch Höchster, meine Feinde!" (Zegen ook



Allerhoogste, mijn vijanden!). Pastor Scholten ging ons daarbij voor in gebed en zang, en zegende ook de steen in.

Na een informele afsluiting in Groesbeek konden we terugzien op een boeiende, leerzame en inspirerende dag, die vast nog wel een keer een vervolg gaat krijgen.

De Gelderlander heeft een mooi artikel op hun website geplaatst:

<https://www.gelderlander.nl/nijmegen/duitse-priester-karl-leisner-uit-kleef-kwam-in-opstand-tegen-de-nazis-op-nijmeegse-vredesmuur-staan-nu-zijn-laatste-woorden~a157d09c/>.

Sinds de oproep om een jaarlijkse **financiële bijdrage** te doen aan onze kerk / het TBM, hebben al zo'n 30 personen/huishoudens daar gehoor aan gegeven. Heel veel dank, hiervoor! Mochten er onder u nog meer mensen zijn die dat willen doen: u bent nog niet te laat, het kan nog! U kunt een bijdrage overmaken op de rekening van het Titus Brandsma Memorial: **NL56 INGB 0000819729**, graag met de vermelding "kerkbijdrage 2023".



Met hartelijke groet, Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial)