

Psalm 122

1 *Zang van de stijgingen.*
Van David.

Ik verheug mij in wie mij zeggen:
'Gaan wij naar het huis van Wezer.'

- 2 Stellend wezen onze voeten zich
in jouw poorten, Jeruzalem.
- 3 Jeruzalem, gebouwd als stad
die in zich tot eenheid is verzworen
4 daar waar de staven stijgen,
de staven van Wezer
– getuigenis voor Israël
om te erkennen de naam van Wezer –
- 5 ja, daar zetten zich de stoelen voor de schikking,
de stoelen voor het huis van David.
- 6 Bid om vernoeging van Jeruzalem,
dat bevredigd worden wie met jou verknocht zijn.
- 7 Weze vernoeging in jouw mogendheid,
tevredenheid in jouw kastelen.
- 8 Om mijn broers en mijn gezellen
laat ik toch spreken vernoeging in jou.
- 9 Om het huis van Wezer, onze Machtige,
laat ik verzoeken het goede voor jou.