

Psalm 12

- 1 *Voor de verduurder.
Op de achtste.
Deun.
Van David.*
- 2 Bevrijd, Wezer, ja, de gunsteling ontgeldt het,
ja, de hechten zijn schaars bij de aardelingzonen.
- 3 Waan spreken zij, een man met zijn gezelschap,
met gladde lippen, hart om hart spreken zij.
- 4 Wezer snijde alle gladde lippen,
de tong die grootheden spreekt,
die zeggen: 'Met onze tongen sterken wij ons,
onze lippen zijn met ons,
wie is meester over ons?'
- 6 'Bij de verweldiging van de gebogenen,
bij het kermen van de behoeftigen
intijds sta ik op,' zegt Wezer,
'Ik breng in vrijheid wie men toeblaast.'
- 7 De zeggingen van Wezer reine zeggingen,
zilver gesmolten bij verwerking van land,
zevenmaal getrijzeld.
- 8 Jij, Wezer, bewaakt ze,
behoedt ons voor dit geslacht eeuwig,
een ring van doemenden die rondgaan,
zo hoog als de zwadder bij de aardelingzonen.