

Psalm 120

1 *Zang van de stijgingen.*

Naar Wezer in het mij nauwe
roep ik, en Hij buigt zich naar mij.

2 Wezer, red mijn ziel
van de bedrieglijke lip, de veinzige tong.

3 Wat geeft Hij jou
en wat meerdert Hij jou, veinzige tong?

4 Pijlen van een sterke getand,
gloeiende brem erbij.

5 Wee mij, ja, gast ben ik in Mesjech,
ik woon bij de tenten van Kedar.

6 Veel is het wonen haar, mijn ziel,
bij wie vernoeging schuwt.

7 Ik ben vernoeging
en ja, ik spreek,
zij zijn krijgs.