

Psalm 61

- 1 *Voor de verduurder.
Bij snaren.
Van David.*
- 2 Hoor, Machtige, mijn juilen,
acht mijn pleit.
- 3 Van de kap van het land roep ik naar Jou,
wijl mijn hart bezwijkt,
leid Jij mij op een rots mij te hoog.
- 4 Ja, Jij weest een schuil voor mij,
een wering groot voor het gelaat van de vijand,
- 5 gast zijn in jouw tent wil ik eeuwen,
schuilen in het verborgene van jouw vleugels.
- 6 Ja, Jij, Machtige, hoort mijn geloften,
Jij geeft de erfenis van wie schromen jouw naam.
- 7 Meerder Jij met dagen de dagen van een koning,
zijn jaren zoals geslacht op geslacht,
- 8 hij zetele eeuwig voor het gelaat van de Machtige,
reken gunst en hechtheid toe, dat zij hem behoeden.
- 9 Zo wil ik immer deunen jouw naam
om mijn geloften te vernoegen dag aan dag.