

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial



Nijmegen, 20 januari 2024

Beste mensen,

We zijn inmiddels al weer een paar weken in het nieuwe jaar, en het lijkt me goed jullie wat bij te praten over enkele ontwikkelingen in het Titus Brandsma Memorial. Dit najaar is in het overleg tussen het bestuur van het TBM en het (dagelijks) bestuur van de Karmelorde geconstateerd dat het TBM groeit. De laatste jaren zijn er aanzienlijk meer groepen die de Tituszaal huren (zoals de Vrije Academie met diverse cursussen op het gebied van kunst en cultuur; een filosofie docent die twee maal



per week colleges geeft e.d.), de sociale media vragen bijzondere aandacht (onze website is enkele jaren geleden geheel vernieuwd en moet natuurlijk bijgehouden worden; we hebben Facebook-pagina's; de nieuwe mogelijkheid om online cursussen mee te volgen of te vergaderen is ontwikkeld) en ook de persoon van Titus Brandsma en zijn gedachtegoed vraagt de laatste jaren extra aandacht. En dit naast alle activiteiten die we al



vele jaren hier hebben als het gaat om de liturgie, het cursusaanbod, de gastvrijheid aan alle mogelijke groepen en vergaderingen van de Karmelfamilie in Nederland (en soms het buitenland), incidentele verhuur van ruimtes aan derden, af en toe concerten of een symposium, het onderhoud van de gebouwen, de financiën etc. Als beheerder van het Titus Brandsma Memorial heb ik dit najaar aangegeven dat het mij persoonlijk ook wat (te) veel werd, en daar was alle begrip voor.

In de afgelopen maanden hebben we daarom gezocht naar mogelijkheden om de organisatie van het TBM wat aan te passen. Wat sinds afgelopen week geëffectueerd is, is dat er voortaan:

op werkdagen (ma-vr)
elke ochtend van 9.30 – 12.30 uur
een vrijwilliger in de receptie is

Hij of zij draagt zorg voor het ontvangen van mensen, het aannemen van de telefoon, het beheer van de agenda e.d. We zijn heel blij dat **Truus, Marion, Toon, Margot en Kees** bereid zijn deze taak op zich te nemen. (Voor Truus is het een taak die ze feitelijk al héél veel jaren vervult op maandagmorgen.) De besturen hebben mij aangemoedigd om mijn rol als beheerder aan te passen van: degene die wat er te doen is doet, naar: degene die ziet wat er te doen is en op zoek gaat naar mensen die dat zouden willen en kunnen doen. Iets meer een 'manager' en wat minder een 'doener' dus. De bedoeling daarvan is ook dat ik mijn aandacht wat meer kan richten op dingen die meer concentratie vragen, zoals de website, het gedachtegoed van Titus, contacten naar 'buiten', een goed administratief en financieel beheer, nadenken over de toekomst en dergelijke. Al met al een spannende ontwikkeling, die naar we verwachten weer nieuwe mogelijkheden zal openen.

Concreet betekent het dus voor degenen die contact zoeken met het Titus Brandsma Memorial, dat

er tussen 9.30 – 12.30 uur altijd iemand aanwezig zal zijn in/bij de receptie, maar dat:

op andere tijden gewoonlijk
het antwoordapparaat aan zal staan

Het blijft daarbij wel mogelijk voor groepen om 's middags (of eventueel 's avonds) bijeen te komen in het Titus Brandsma Memorial, maar daarvoor moeten dan duidelijke afspraken gemaakt worden over wie er open doet, koffie zet e.d. Waarschijnlijk zal dat iets meer zelfredzaamheid vragen van de betreffende groepen. Veel groepen die hier regelmatig bijeenkomen zijn dat ook al wel gewend.

Alle **e-mail berichten** aan het TBM (titusbrandsma@karmel.nl) komen voorlopig nog bij mij binnen, maar waarschijnlijk zal een deel van de mails ook door de vrijwilligers in de receptie afgehandeld gaan worden. We gaan met elkaar nog ontdekken hoe dat het best kan functioneren.

De nieuwe invulling van mijn taak als beheerder betekent ook dat ik nadrukkelijker op zoek ga naar mensen die een (deel-) taak binnen het Titus Brandsma Memorial zouden willen en kunnen vervullen. We hebben een grote groep vrijwilligers die **kerkwacht** zijn, maar in die groep zijn natuurlijk ook altijd wel wisselingen, wat maakt dat we altijd open staan voor mensen die die taak zouden willen vervullen. Zo hebben heel recent Willeke, Twan en Marijke aangegeven, na jarenlang kerkwacht geweest te zijn met deze taak te gaan stoppen. Bij deze wil ik hen nogmaals heel hartelijk danken, voor hun jarenlange inzet!



De meeste kerkwachten hebben een vast dagdeel in de week (van 10-12 uur of van 12-14 uur of van 14-16 uur). Op zaterdag en zondag zijn er een aantal mensen die eens per maand een vast dagdeel vervullen. En het is ook prettig om enkele mensen te hebben die kunnen invallen, als een van de vaste kerkwachten verhinderd is. Kerkwacht zijn is vooral fijn voor mensen die van stilte houden en een gastvrije en vriendelijke levenshouding hebben.

Ook zou ik graag in contact komen met mensen die **hand- en spandiensten** kunnen verrichten, bijvoorbeeld op het gebied van kleine reparaties of administratie, of bij incidentele activiteiten zouden willen **koffie zetten en schenken**, of **invalkracht** zouden willen zijn voor de receptie, die de **kerkschoonmaak**groep zouden willen versterken, of straks vanaf het voorjaar zouden willen **helpen in de tuin** rond de kerk. Of misschien zijn er onder u, of onder de mensen die u kent, nog wel mensen die een **talent** hebben die goed ingezet zou kunnen worden in het Titus Brandsma Memorial, waar nu nog geen of te weinig aandacht voor is.

We zijn nog bezig om op de website een hoekje in te ruimen voor een **'vacaturebank' voor vrijwilligers**. Zodra die online is, zal ik jullie dat zeker melden.



Misschien wel goed om in dit verband ook even te melden dat ik de komende week een medische ingreep moet ondergaan, waardoor ik deze week (vanaf 22 januari) en mogelijk ook nog wel wat langer zelf niet of maar heel gedeeltelijk aanwezig zal zijn in het TBM. Maar... als u ideeën, mogelijkheden, wensen heeft weet u nu dat u zich wel alvast kunt melden bij een van de receptionisten!



Wat bijzonderheden betreft in de komende weken, wijs ik u graag op het aanstaande **concert** van Kammerkoor Sotto Voce in onze kerk, op zaterdagavond 3 februari a.s. (om 20.00 uur). Het betreft een bijzondere samenwerking met Oekraïense vluchtelingen. Meer informatie vindt u op de website van het koor: <https://www.sottovoce.nl/actueel/vredesconcert>.

Met hartelijke groet,

Marieke Rijkkema (beheerder Titus Brandsma Memorial)