

Psalm 13

1 *Voor de verduurder.*

Deun.

Van David.

2 Hoelang nog, Wezer, vergeet Jij mij durend,
hoelang nog verberg Jij je gelaat uit mij?

3 Hoelang nog breng ik beraden in mijn ziel,
droefheid in mijn hart de dag door,
hoelang nog verhoogt zich mijn vijand over mij?

4 Kijk dan toch, buig je naar mij, Wezer,
mijn Machtige, verlicht mijn ogen.
Anders slaap ik de dood in,

5 anders zegt mijn vijand: 'Ik kan hem aan,'
juichen mijn benauwers, ja, ik wankel.

6 En ik, in jouw gunst veilig ik mij,
mijn hart juicht in jouw bevrijding.
Zingen wil ik Wezer, ja, Hij bejegent mij.