

Psalm 3

- 1 *Omspeling, van David,
toen hij het gelaat
van zijn zoon Absalom ontmeed.*
- 2 Wezer, hoe veel zijn mijn benauwers,
velen staan over mij,
3 velen zeggen mijn ziel:
'Geen bevrijding voor hem in de Machtige.' *Plavei.*
- 4 En Jij, Wezer, bent een schild om mij,
mijn wichtigheid en die mijn hoofd verhoogt.
- 5 Mijn stem naar Wezer, ik roep
en Hij buigt zich naar mij van zijn heilige berg. *Plavei.*
- 6 Ik leg mij en wil slapen,
ik word wakker, ja, Wezer steunt mij.
- 7 Niet schroom ik het vele volk
in een ring gebracht over mij.
- 8 Sta op, Wezer,
bevrijd mij, mijn Machtige.
Ja, Jij slaat al mijn vijanden de kaak,
de tanden van doemenden breek Jij.
- 9 Van Wezer de bevrijding,
over jouw volk jouw zegen. *Plavei.*