

## Psalm 4

1 *Voor de verduurder.*

*Bij getokkel.*

*Deun.*

*Van David.*

2 In mijn roepen buig je naar mij, Machtige van mijn bewaring,  
in de nauwte verbreed Jij mij,  
begenadig mij en hoor mijn pleit.

3 Mannenzonen, hoelang mijn wichtigheid beschimpt,  
zijn jullie met leegte verknocht, zoeken jullie leugen?

*Plavei.*

4 En voel, ja, Wezer zondert een gunsteling zich uit,  
Wezer hoort in mijn roepen naar Hem.

5 Sidder en misdoe niet,  
zeg in jullie hart op je ligging en verstil.

*Plavei.*

6 Slacht slachtmalen van bewaring  
en veilig je in Wezer.

7 Velen die zeggen: 'Wie laat ons het goede zien?  
Hef over ons het licht van jouw gelaat, Wezer.'

8 Vreugde geef Jij in mijn hart  
de tijd te boven dat hun koren en hun most veel zijn.

9 In vernoeging bijeen wil ik mij leggen en ik slaap,  
ja, Jij, Wezer, zet mij  
alleen in veiligheid.