

Psalm 70

- 1 *Voor de verduurder.
Van David.
Om te gedenken.*
- 2 *Machtige, mij te redden,
Wezer, mij te hulp haast je.*
- 3 *Dat zich schamen en blozen
wie mijn ziel zoeken,
verzwinden achteruit en beschimpt worden
wie zich in mijn kwaad behagen,*
- 4 *zich keren op de hiel door hun beschaming
wie zeggen: 'Ha! Ha!'*
- 5 *Dat blij zijn en zich verheugen in Jou
al wie Jou zoeken
en gestaag zeggen:
'Groot is de Machtige'
wie met jouw bevrijding verknocht zijn.*
- 6 *En ik, gebogen en behoeftig,
Machtige, haast je om mij.
Mijn hulp en mijn ontglipping Jij,
Wezer, niet achteren.*