

Psalm 97

- 1 Wezer is koning, het land juiche,
verheugen zich de vele kusten.
- 2 Nevel en deemster omringen Hem,
bewaring en schikking vesten zijn stoel.
- 3 Vuur gaat voor zijn gelaat
en verzengt zijn benauwers omringend.
- 4 Zijn bliksems verlichten de kreits,
het land ziet het en kronkelt.
- 5 Bergen versijperen als was
voor het gelaat van Wezer,
voor het gelaat van de Meester van alle land.
- 6 De hemel beduidt zijn bewaring
en alle volken zien zijn wichtigheid.
- 7 Schamen zich al wie zich verknechten aan gebeitel,
die amechtigen vieren,
alle Machtigen zijgen voor Hem.
- 8 Sion hoort en verheugt zich
en de dochters van Juda juichen
om jouw schikking, Wezer.
- 9 Ja, Jij, Wezer, Ontstegene over alle land,
uiterst ontstegen over alle Machtigen.
- 10 Wie met Wezer verknocht zijn, schuw het kwaad.
Die waakt over de zielen van zijn gunstelingen
redt hen uit de hand van de doemenden.
- 11 Licht is gezaaid voor de bewarende
en voor de oprechten van hart vreugde.
- 12 Verheug je, bewarenden, in Wezer
en erken zijn heiligheid gedenkend.