

Psalm 53

- 1 *Voor de verduurder.
Bij kronkeling.
Besef.
Van David.*
- 2 Zegt de loze in zijn hart: 'Geen Machtige.'
Verderfelijk en gruwelijk vals zijn zij,
geen die het goede maakt.
- 3 De Machtige speurt vanaf de hemel naar de aardelingzonen
om te zien, is er een beseffende
die de Machtige vraagt?
- 4 Zij allen zijn verzwonden, vunzig bijeen,
geen die het goede maakt, ook geen één.
- 5 Voelen de zwelligheidwrochters niet,
hoe zij mijn volk etend brood eten,
de Machtige niet roepen?
- 6 Daar beven zij beving
er weest geen beving.
Ja, de Machtige verstrooit het gebeente van jouw belegeraar,
jij beschaamt, ja, de Machtige smaadt ze.
- 7 Wie geeft vanaf de Sion de bevrijdingen van Israël?
Waar de Machtige keert de keer van zijn volk,
juicht Jakob, verheugt zich Israël.