

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial

EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial



Nijmegen, 3 april 2024

Beste mensen,

Van harte wensen we jullie vanuit het Titus Brandsma Memorial: een Zalig Pasen!
Ik hoop dat ons vertrouwen dat het eeuwig Licht alle duisternis overwint deze dagen versterkt is.



Graag maak ik u erop attent dat er zaterdag a.s. (6 april) een bijzondere bijeenkomst in het Titus Brandsma Memorial (Tituszaal) gehouden wordt. De stichting Stolpersteine Nijmegen verzorgt een informatiebijeenkomst van 10.30-12.00 uur.



'Stolpersteine' oftewel Struikelstenen zijn klinkers van 10 x 10 x 10 centimeter die aan de bovenkant bedekt zijn met een messing plaatje. Ze zijn bedoeld als herinnering aan vervolgte

en vermoorde Joden en andere mensen die slachtoffer geworden zijn van het naziregime. De Stolperstein wordt voor het huis waar het slachtoffer woonde of werkte in het plaveisel gelegd. In het messing plaatje worden de gegevens van het slachtoffer gestanst. In Nederland zijn de eerste Stolpersteine in 2007 gelegd. Het initiatief begon in 1992 in Duitsland. In 2022 zijn de eerste stenen in Nijmegen geplaatst. Op zondagmiddag 16 april a.s. zullen er 26 'Stolpersteine' gelegd worden in de wijk Bottendaal, de wijk waar ook het Titus Brandsma Memorial in ligt. De bijeenkomst van 6 april is een voorbereiding daarop. Sprekers zijn: Leo van den Munkhof en Willem Oosterbaan, de schrijvers van *Boekhouding van een ondergang; de razzia van 17 november 1942 in Nijmegen* en ook onderzoekers van de website www.oorloginnijmegen.nl. Er zal worden verteld over de omstandigheden van de Jodenvervolging in Nijmegen, de personen die een 'Stolperstein' gaan krijgen en over de 'Stolpersteine' in het algemeen. Van harte aanbevolen. Aanmelding is niet nodig en toegang is vrij. Voor meer informatie, zie: <https://titusbrandsmamemorial.nl/bottendaal-herdenkt-joodse-inwoners-op-6-april-2024/>.



In het vooruitzicht zijn ook twee concerten in onze kerk. Het eerste is op vrijdag 19 april a.s., aanvang: 20.15 uur. Het betreft een concert van kamerkoor Audite Nova, met als titel: *Unter neuen Flügeln*. Aanmelding vooraf (bij het koor, niet bij het TBM) is gewenst. Meer informatie vindt u op onze website, onder 'activiteiten / aanbod van derden / concerten'. (Of direct:

<https://titusbrandsmamemorial.nl/artikelen/unter-neuen-flugeln-concert-door-audite-nova-op-19-april-2024/?portfolioCats=147>).

Een volgend concert staat gepland op: zondagmiddag 9 juni om 15.30 uur. Dat betreft een concert door het Wageningse koor Vivavoce. Zij zullen de Hohe Messe van J.S. Bach ten gehore brengen. Informatie hierover op onze website volgt nog. U kunt eventueel al wel kijken op de website van het koor: <https://www.vivavoce.nl/>.



Elders zijn ook nog twee activiteiten die mij de moeite waar lijken aan u door te geven, omdat Titus Brandsma daarbij centraal zal staan.



Op donderdag 11 april zal 's avonds om 19.00 uur het koorproject "Brandsma, een verhaal voor vandaag", dat oktober jl. in onze kerk is uitgevoerd, worden uitgevoerd in de trappenhal van het Grotiusgebouw van de Radbouduniversiteit (Montessorilaan 10, Nijmegen). Voor meer informatie, zie: <https://willibrordhuisman.nl/brandsma/index.htm>.

Op woensdagmiddag 15 mei, de tweede 'verjaardag' van de heiligverklaring van Titus Brandsma, vindt op de Radboud Universiteit de boekpresentatie plaats van het boek over Titus Brandsma geschreven door prof. dr. Inigo Bocken, waar hij de laatste jaren aan gewerkt heeft. Het boek, dat gezien kan worden als een intellectuele biografie over Titus Brandsma, heeft als titel mee gekregen: *Denker voor Gods aangezicht*. Aanmelding voor deze bijeenkomst is verplicht, via het aanmeldformulier dat u vindt op: <https://www.ru.nl/over-ons/agenda/titusdag-boeklancering-intellectuele-biografie-titus-brandsma>.



Op deze pagina vindt u ook meer informatie over de bijeenkomst. Het aantal plaatsen is beperkt, dus als u er bij wilt zijn: wacht dan niet te lang met aanmelden.



Ondertussen is het alweer een jaar geleden dat Kees Waaijman op Palmzondag (2 apr.23) in het Radboud ziekenhuis overleed. Hoewel we hem zeer missen, zijn we dankbaar dat we in het TBM en de Eliagemeenschap in zijn geest kunnen doorgaan.

Inmiddels ruim een maand geleden hebben we de zussen én zusters Truus en Laetitia Aarnink uitgewuifd vanuit de Eliagemeenschap. Vanaf het begin van de Eliagemeenschap (toen nog in de studentenkerk) en het Titus Brandsma Memorial (sinds 1998) zijn ze belangrijke steunpilaren (voor én achter de schermen) geweest voor de activiteiten en mensen hier. We zijn hen zeer dankbaar ! Zij zijn nu verhuisd naar een appartement naast zorgcentrum Cunera / de Bongerd, in Heeswijk. De plaats waar de zusters JMJ zelf in het verleden een verzorgingshuis gerund hebben. We wensen hen van harte alle goeds toe op hun nieuwe woonplek, en we blijven met elkaar verbonden.



Voor ik dit 'teken van leven' afsluit vertel ik u graag nog even dat deze week in ons



centrum de expositie van AnneRiet de Boer vervangen wordt door kunstwerken gemaakt door Agnes Linssen. Zij viert dat ze inmiddels al 50 jaar schildert, en heeft speciaal voor het TBM een overzichtstentoonstelling samengesteld. Van harte aanbevolen om te komen kijken. Ze houdt ook twee inloopmiddagen (waarbij u haar dus kunt aanspreken op haar werk), en wel op de zaterdagen 20 april en 25 mei, van 14.30 – 16.30 uur.

Met hartelijke groet, Marieke Rijpkema (beheerder Titus Brandsma Memorial)