

Psalm 129

1 *Zang van de stijgingen.*

Veel benauwden ze mij vanaf mijn jeugd,
– laat Israël toch zeggen –

2 veel benauwden ze mij vanaf mijn jeugd,
nog konden ze mij niet aan.

3 Ploegers ploegden mijn rug,
lengden hun bochten.

4 Wezer is bewarend,
Hij kapt de touwen van de doemenden.

5 Schamen zich en achterwaarts verzwinden
al wie Sion schuwen.

6 Zij wezen als gras op de daken,
dat vóór men het roopt verdord is,

7 waarmee niet vult zijn palm de oogster
en zijn boezel de garver.

8 En niet zeggen wie voorbijtijgen:
'De zegen van Wezer voor jullie,
wij zegenen jullie met de naam van Wezer.'