

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial



EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial

Nijmegen, 20 juni 2024

Beste mensen,

Het is alweer een hele tijd geleden dat jullie een 'teken van leven' ontvangen hebben vanuit het Titus Brandsma Memorial. De hoogste tijd om jullie wat bij te praten over het een en ander dat hier gebeurd is en wat er in de planning staat.

Op 15 mei jl. is het boek over Titus Brandsma uitgekomen waar prof. dr. Inigo Bocken in de afgelopen jaren aan gewerkt heeft: ***Denker voor Gods aangezicht. Titus Brandsma, een intellectuele biografie.*** Het is een lijvig boek (640 pagina's), maar diversen mensen hebben al aangegeven dat het heel vlot leest. Het boek plaatst Brandsma in de context van de filosofische, politieke, artistieke en spirituele cultuur van zijn tijd. Een echte aanrader, voor wie zich wil verdiepen in de gedachtegang van Titus Brandsma. Het boek, dat € 39,90 kost, is uitgegeven bij Boom, zie: https://www.boom.nl/geschiedenis/100-15064_Denker-voor-Gods-aangezicht. Daar is onder 'inkijkexemplaar' de inhoudsopgave en de inleiding te lezen. Het boek is o.a. te koop bij de receptie van het TBM.



Uitgeverij Boom heeft ook het boek ***Zo verborgen is God niet. Mystiek en maatschappij bij Titus Brandsma*** uitgegeven. Dit boek is een bloemlezing van teksten van Titus Brandsma, samengesteld en ingeleid door prof. dr. Peter Nissen. Dit boek telt 200 pagina's en kost € 22,90 en zal binnenkort ook te koop zijn in het TBM. Voor meer informatie (met inhoudsopgave en inleiding), zie: https://www.boom.nl/geschiedenis/100-15065_Zo-verborgen-is-God-niet.

We hebben in de afgelopen weken met twee concerten en een druk bezochte uitvaart van een buurgenoot **heel wat mensen** in onze kerk gehad. Ook kwam er nog een groep mensen uit de Filipijnen op bezoek, om op hun reis door Europa Titus Brandsma eer te bewijzen.



Ondertussen is in ons bezinningscentrum een **tentoonstelling** te zien van schilderijen van Agnes Linssen-Wasser. Ze schildert inmiddels al 50 jaar, en geeft in deze tentoonstelling een overzicht van haar werk door de jaren heen. Op onze website kunt u

hierover ook het een en ander zien en lezen: <https://titusbrandsmamemorial.nl/expositie-kleur-rijk-50-jaar-schilderen-met-agnes-linssen-wasser/>. De schilderijen blijven hangen tot begin september. De meeste schilderijen zijn te koop.



Minder plezierig in de afgelopen tijd was dat we na hevige regenval twee maal de riool **ontstoppingsdienst** hebben moeten laten komen. Bij het invalidentoilet in de kerk kwam water én zand de hal van de kerk ingespoeld! En buiten stroomde het regenwater in plaats van de grond in over de parkeerplaats heen. In beide gevallen moest er een kraanwagentje aan te pas komen om de rioolpijp op te graven en te vervangen. Gelukkig is het nu weer op orde.



Inmiddels is voor de meeste cursussen en andere bijeenkomsten in ons centrum **de zomerstop** ingegaan. Er wordt nu hard gewerkt om de **plannen voor het nieuwe werkjaar** rond te krijgen. De meeste cursussen staan inmiddels al weer gepland, zoals:

- o de jaarcursus ‘Biddend leven – in de ruimte van de psalmen’ (10 maandelijks bijeenkomsten), vanaf 13 september
- o twee groepen die zich verdiepen in de Karmelregel (8 maandelijks bijeenkomsten, de ene groep op vrijdagmiddag en de ander op zaterdagmorgen)
- o bijbels Hebreeuws (voor beginners wekelijks op woensdagmorgen, voor gevorderden elke 14 dagen op dinsdagavond)
- o de wekelijkse bijbelinstuif op donderdagmorgen (vanaf 4 september)
- o de Spellinglesgroep (4x per jaar)

Nieuw in het cursusaanbod zal zijn een serie van acht bijeenkomsten (op zaterdagmorgen) over de geschiedenis van de Karmelorde. Hierover vindt u op onze website al de nodige informatie: <https://titusbrandsmamemorial.nl/activiteit/karmelgeschiedenis-jaarcursus-2024-2025/2024-09-21/> We zijn bezig om ook de andere cursussen op de website te plaatsen en folders te maken.

Aan drie door het TBM georganiseerde activiteiten kunt u deze zomer nog meedoen:

- o **De retraite te voet.** Dit is een retraite die vrijwel geheel in stilte gehouden wordt, van 18 tot 25 augustus a.s. in de Ardennen. Dagelijks wordt er (in etappes van 1 à 1½ uur) gewandeld, is er ruimte voor persoonlijke bezinning, gezamenlijke meditatie en uitwisseling. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Vooraf zal een kennismakinggesprek zijn. Zie de website: <https://titusbrandsmamemorial.nl/activiteit/geraakt-in-stilte-retraite-te-voet-in-de-ardennen/>
- o **Tituswandeling.** Op de feestdag van de heilige Titus Brandsma: zaterdag 27 juli van 10 – 12 uur en op woensdag 14 augustus van 13.30 – 15.30 uur wordt er voor belangstellenden weer een wandeling door Nijmegen in het voetspoor van Titus Brandsma gehouden. Aanmelding hiervoor is gewenst. Zie: <https://titusbrandsmamemorial.nl/tituswandeling/>. Voor kleine groepen (minimaal drie personen) kan er ook een afspraak gemaakt worden.
- o **Kerkwacht zijn.** We hebben een grote groep kerkwachten, die afwisselend 2 uur lang in de kerk een oogje in het zeil houden en mensen verwelkomen, maar we kunnen nog enkele nieuwe mensen gebruiken. Zeker als invaller in de zomerperiode. Houdt u van stilte en zou u kerkwacht willen worden, dan hoor ik dat graag! (Via titusbrandsma@karmel.nl, 024-3602421 of door mij of een kerkwacht aan te spreken.)



In de bijlage van dit ‘teken van leven’ ontvangt u een brief met de uitnodiging om het Titus Brandsma Memorial financieel te ondersteunen. Dit is de jaarlijkse oproep daarvoor. Heel fijn als u hier gehoor aan wilt geven.



Met hartelijke groet, Marieke Rijkema
(beheerder Titus Brandsma Memorial)

