

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial



EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial

Nijmegen, 26 juli 2024

Beste mensen,

Vandaag is het precies 82 jaar geleden dat **Titus Brandsma** is gestorven in concentratie kamp Dachau. Dat had Hitler toch niet kunnen vermoeden, dat de naam van deze bijzondere mens nog steeds de wereld rondgaat, en meer en meer mensen inspireert tot inzet voor vrede en gerechtigheid.



Vanmiddag was hier een groep van ruim 50 mensen op bezoek, die zich verdiept hebben in teksten van Titus Brandsma. Begin oktober verwachten we een groep van ruim 50 mensen uit de hele wereld die zich een week lang op het leven van Titus Brandsma gaan oriënteren.

Morgen is het de kerkelijke feestdag van de heilige Titus Brandsma. In heel veel kerken in de wereld zal zijn naam genoemd worden, en iets van zijn inspiratie worden doorgegeven. In onze kerk zal de viering van 17 uur aan de gedachtenis van Titus gewijd zijn.

In het vorige 'teken van leven' heb ik uw aandacht gevraagd voor het prachtige boek van Inigo Bocken over Titus Brandsma *Denker voor Gods aangezicht. Titus Brandsma, een intellectuele biografie*. Inmiddels hebben we ontdekt dat een boekwinkel in Eindhoven Inigo heeft 'gestrikt' om een cursus te geven over zijn boek. Die blijkt online te volgen te zijn! Op onze website hebben we daar meer informatie over geplaatst:

<https://titusbrandsmamemorial.nl/artikelen/studieclub-titus-brandsma/?portfolioCats=152>.

Het gaat om **5 maandagavonden** (van 19.30-21.30 uur) elke 14 dagen vanaf 7 oktober. Met de werkgroep van de 'Signalen van Spiritualiteit' hebben we het idee opgevat om het mogelijk te maken om hier in het TBM samen naar die inleidingen te gaan kijken, via de beamer in de Tituszaal. We gaan hierover binnenkort contact opnemen met de boekhandel en Inigo zelf. In september hoort u hier meer over.



We hebben een drukke week achter de rug. Vorige week vrijdag was de dag van de **intocht van de Vierdaagse**. Vele honderden, of wellicht duizenden mensen liepen over ons kerkplein, op weg naar of terug van het kijken naar de wandelaars die binnen kwamen. Hier in huis hadden drie drumbands hun onderkomen. Ze speelden afwisselend langs het parcours en kwamen dan bij ons voor een kopje koffie of de lunch.

Maandagmiddag was de **afscheidsviering** van mw. Diny de Baaij in onze kerk en woensdagmorgen was





de uitvaart van **Ben Platenkamp**, de echtgenoot van Elly Bruggink. Ben wist al geruime tijd dat hij ernstig ziek was, maar het laatste stukje van zijn leven ging opeens toch wel heel snel. Nog maar een week of twee, drie geleden waren Ben en Elly hier nog samen in de kerk. We wensen Elly en de kinderen veel sterkte toe, met dit grote verlies.

Vanaf donderdag 1 augustus a.s. zal **de receptie van het Titus Brandsma Memorial gesloten zijn tot 1 september**. De kerk blijft wel gewoon dagelijks open, van 10 – 16 uur.

Sinds Karmelfeest op 16 juli is het **liturgische vakantierooster** ingegaan, wat betekent dat er 's morgens om 8 uur géén viering is. Van maandag t/m donderdag is er een psalmviering om 19 uur in onze kerk en van maandag t/m zaterdag is er stilteviering om 12.30 uur. De vieringen van zaterdag om 17 uur en zondagmorgen van 10.30 uur gaan gewoon door.

De psalmvieringen kunnen ook nog steeds online mee gebeden worden (<https://titusbrandsmamemorial.nl/vieringen/psalmviering/>) en mocht u deze zomer wat extra bezinning zoeken, er staat ook nog steeds wekelijks



een inleiding door Kees Waaijman over de psalm van de week online, de link vindt u op de hier zojuist genoemde pagina. Op de archiefpagina van deze inleidingen staan inmiddels 70 (!) inleidingen die terug geluisterd kunnen worden:

<https://titusbrandsmamemorial.nl/biddend-leven/archief-van-inleiding-in-de-psalm/>.



Op de website vindt u ook alle informatie over de **cursussen en bijeenkomsten** die vanaf september weer van start gaan. Een overzicht hiervan vindt u op:

<https://titusbrandsmamemorial.nl/bezinningsaanbod/>. Van hieraf kunt u weer doorklikken naar de afzonderlijke cursussen. In de kerk en het bezinningscentrum liggen ook folders per cursus.

Onder 'activiteiten / aanbod door derden' kunt u ook zien welke cursussen door andere organisaties (zoals het Titus Brandsma Instituut en de Vrije Academie) in het nieuwe seizoen in ons centrum gepland staan.

De **'retraite te voet'** van 18 – 25 augustus a.s. heeft nog plaatsen vrij, maar als u daar nog aan wilt mee doen moet u wel snel zijn, op 4 augustus sluit de aanmelding. Voor meer informatie, zie:

<https://titusbrandsmamemorial.nl/activiteit/geraakt-in-stilte-retraite-te-voet-in-de-ardennen/>.



Morgenochtend (27 juli) start om 10 uur op ons kerkplein een **Tituswandeling**, en ook op woensdag 14 augustus om 13.30 uur. Duur van de wandeling is ongeveer 2 uur.



Sinds de oproep in het vorige 'teken van leven' om deel te nemen aan de jaarlijkse **kerkbijdrage** voor de Titus Brandsma Gedachteniskerk hebben al een heel aantal mensen een bijdrage overgemaakt. Waarvoor hartelijk dank!

Mocht u nog een bijdrage willen doen, dat blijft welkom op de bankrekening van het Titus Brandsma Memorial: IBAN: NL56 INGB 0000 8197 29. Graag even erbij vermelden: 'kerkbijdrage 2024'.

Van harte wens ik u (verder) een goede zomer toe en heel graag tot ziens in het nieuwe seizoen.

Met hartelijke groet,

Marieke Rijpkema  
(beheerder Titus Brandsma Memorial)

