

Psalm 21

1 *Voor de verduurder.
Deun.
Van David.*

2 Wezer, in jouw verweer verheugt zich de koning
en in jouw bevrijding, hoe juicht hij uiterst.

3 Het begeren van zijn hart geef Jij hem
en de wens van zijn lippen stuit Jij niet. Plavei.

4 Ja, Jij bent hem vóór met zegeningen van goedheid,
brengt de gedegen krans op zijn hoofd.

5 Om leven bidt hij Jou, Jij geeft hem
lengte van dagen eeuwig en immer.

6 Groot is zijn wichtigheid in jouw bevrijding,
majesteit en pracht effen Jij hem toe.

7 Ja Jij brengt in hem zegeningen immer,
zaligt hem in vreugde met jouw gelaat.

8 Ja, de koning veiligigt zich in Wezer
en in de gunst van de Ontstegene wankelt hij niet.

9 Jouw hand vindt al jouw vijanden,
jouw rechter vindt jouw schuwens.

10 Breng Jij ze tot de vuuroven
ten tijde van jouw gelaat.
Wezer, laat het in zijn toorn hen verslinden
en het vuur hen eten.

11 Laat sneven hun vrucht uit het land
en hun zaad uit de aardelingzonen.

12 Ja. neigen zij zich tegen jou ten kwade,
beramen zij plannen, zij kunnen niets.

13 Ja, Jij brengt ze overschouder,
vestigt jouw pezen op hun gelaat.

14 Verhoog je, Wezer, in jouw verweer,
wij zingen en deunen jouw sterkte.