

Psalm 84

- 1 *Voor de verduurder.
Bij de wijnpers.
Voor de Korachzonen.
Deun.*
- 2 Hoe beminlijk jouw woningen,
Wezer met de drommen.
- 3 Onstuimig is mijn ziel en ook eindt
om de hoven van Wezer.
Mijn hart en mijn vlees juilen
om de Machtige levend.
- 4 Ook de vogel vindt een huis
en de zwaluw een nest voor zich,
waar zij haar bottels brengt,
bij jouw slachtsteden,
Wezer met de drommen,
mijn Koning en mijn Machtige.
- 5 Welvaart wie zich zetten in jouw huis,
blijvend viereu zij Jou. *Plavei.*
- 6 Welvaart de aardeuug wiens wering in Jou is,
de plaveisels in hun hart.
- 7 Tijgend in een diepte van geweenu
brengenu zij haar een bron,
ook in zegeningen windt haar de miezel.
- 8 Zij gaanu van vermogen tot vermogen,
zijn gezien bij de Machtige in Sion.
- 9 Wezer, Machtige met de drommen,
hoor mijn pleit,
heb oor, Machtige van Jakob. *Plavei.*
- 10 Zie ons schild, Machtige,
en kijk naar het gelaat van jouw gezalfde.
- 11 Ja, goed een dag in jouw hoven
boven duizend verkies ik
drempelen in het huis van mijn Machtige
boven toeven in de tenten van het doemen.
- 12 Ja, zon en schild is Wezer,
de Machtige genade en wicthigheid.

Wezer geeft, stuit het goede niet
voor wie in gaafheid gaan.

13 Wezer met de drommen,
welvaart de aardeling die zich veilig in Jou.