

Psalm 6

- 1 *Voor de verduurder.
Bij getokkel.
Op de achtste.
Deun.
Van David.*
- 2 Wezer, niet in jouw toorn straf mij
en niet in jouw hitte tucht mij.
- 3 Begenadig mij, Wezer, ja, verslonken ik,
heel mij, Wezer, ja, geschrokken mijn gebeente
- 4 en uiterst geschrokken mijn ziel,
en Jij, Wezer, hoelang?
- 5 Keer, Wezer, laat mijn ziel ontsnappen,
bevrijd mij om jouw gunst.
- 6 Ja, niemand in de dood gedenkt Jou,
in de woestenij, wie erkent Jou?
- 7 Moe ben ik van mijn klagen,
zwemmen laat ik alle nacht mijn bed,
sijperen mijn sponde in mijn tranen.
- 8 Flets van grieving zijn mijn ogen,
verwrikt bij al mijn benauwers.
- 9 Zwenk heen van mij, alle zwelligheidwrochters,
ja, Wezer hoort mijn wenende stem.
- 10 Wezer hoort mijn vergenadiging,
Wezer neemt mijn pleit.
- 11 Schamen zich en uiterst geschrokken zijn
al mijn vijanden, zij keren, schamen zich in een wijl.