

Psalm 26

1 *Van David.*

Schik mij, Wezer,
ja, in gaafheid ga ik
en in Wezer veilig ik mij,
dat ik niet zwik.

2 Toets mij, Wezer, en beproef mij,
smelt mijn nieren uit en mijn hart.

3 Ja, jouw gunst is mij beduidend voor ogen
en ik ga in jouw hechttheid.

4 Niet zit ik bij lieden van waan
en bij heimelijken kom ik niet.

5 Vergaderen met kwaden schuw ik
en bij doemenden zit ik niet.

6 Ik was mijn palmen in schoning
en omring jouw slachtstee, Wezer,

7 om de stem van erkenning te doen horen
en al jouw zonderheden te vertellen.

8 Wezer, verknocht ben ik met de schutse van jouw huis
en met de stand waar jouw wichtigheid woont.

9 Haal mijn ziel niet met misdadigers
en mijn leven met bloedige mensen

10 wier handen met plannen
en wier rechter gevuld is met veiligheid.

11 En ik ga in mijn gaafheid,
koop mij af en begunadig mij.

12 Mijn voet stelt zich in oprechtheid,
in vergaderingen zegen ik Wezer.