

Psalm 32

1 *Van David.*
Besef.

Welvaart wiens schending ontheven,
wiens misdaad is bedekt.

2 Welvaart de aardeling
wien Wezer geen verwringing raamt
en in wiens tocht geen veinzen is.

3 Ja, doof was ik,
versleten mijn gebeente
bij mijn brullen alle dag.

4 Ja, dag en nacht is wichtig op mij jouw hand,
gewend mijn baksel in de zomerdroogte.

Plavei.

5 Mijn misdaad heb ik Jou doen voelen
en mijn verwringing niet bedekt.
Ik zei: 'Ik erken Wezer mijn schendingen',
en Jij onthief mijn verwrongen misdaad.

Plavei.

6 Dit bepleite alle gunsteling bij Jou
ten tijde van het vinden,
wijn vele wateren spoelen
zonder hem te raken.

7 Jij mijn verberging,
bij benauwing behoed mij,
met gejoel bij ontglipping omring mij.

Plavei.

8 Ik doe jou beseffen en wijs jou
de weg die jij gaat,
jou beoog ik met mijn raad.

9 Wees niet als een paard, als een muildier
dat niets merkt, met toom en halster,
zijn ze te breidelen, hun sier,
jou nadert het niet.

10 Veel smarten voor de doemende,
en wie zich veilig in Wezer
gunst omringt hem.

11 Verheug je in Wezer
en juich, bewarenden,
en joel, alle oprechten van hart.