

Psalm 60

1 *Voor de verduurder.*

Op de lelie.

Getuigenis.

Platinering.

Van David.

Om te leren.

2 *Wijl hij vocht met Aram van de Twee Stromen en met Aram van Soba,
en Joab terugkeerde en Edom versloeg in het Zoutdal met twaalfduizend.*

3 Machtige, Jij bruide ons, Jij breste ons,
Jij toornde, keer het ons.

4 Jij liet trillen, Jij spouwde het land,
heel zijn breuken, ja, het wankelt.

5 Jij liet jouw volk hardheid zien,
duizelende wijn ons drinken.

6 Jij gaf wie Jou schromen een banier
banier te zijn bij het gelaat van de boog. *Plavei.*

7 Opdat jouw beminden ontsnappen,
bevrijd met je rechter en buig je naar ons.

8 De Machtige spreekt in zijn heiligdom:
'Gloriëren wil Ik, toedelen wil Ik Sichem
en de diepte van Sukkot meet Ik toe.

9 Van Mij is Gilead en van Mij Manasse
en Efraïm de wering van mijn hoofd,
Juda mijn kerf,

10 Moab mijn wasketel,
op Edom werp ik mijn sandaal.
Filistea, schal Mij toe.'

11 Wie voert mij in de benarde stad,
wie leidt mij naar Edom?

12 Niet Jij, Machtige, die ons bruide
en niet uittrok, Machtige, in onze drommen?

13 Schaf ons hulp bij de benauwer,
en waan is de bevrijding door een aardeling.

14 Maken wij in de Machtige vermogen,
en Hij stampet onze benauwers.