

Aan: alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial



EEN TEKEN VAN LEVEN
uit het Titus Brandsma Memorial

Nijmegen, 18 maart 2026

Beste mensen,

Er is van alles te melden vanuit het Titus Brandsma memorial.

Allereerst: zaterdag 21 maart a.s. begint er weer een serie ‘In de leerschool van



Titus Brandsma’, waarbij er onder leiding van Anne-Marie Bos teksten van Titus Brandsma gelezen worden. In deze serie gaat het om gedeelten uit het boek dat Titus tijdens zijn gevangenschap in Scheveningen schreef. Dat betreft de biografie over het leven van Teresa van Avila, de Spaanse mystica die heel het Karmelleven van Titus een inspiratiebron voor hem is geweest.



De serie bestaat uit acht maandelijksse bijeenkomsten, op zaterdagmorgen van 10.15 – 12.15 uur. Kosten voor de hele serie zijn: € 50 (inclusief de teksten en

koffie/thee). Aanmelden kan via: receptieTBM@karmel.nl. Voor meer informatie zie de website: <https://titusbrandsmamemorial.nl/activiteit/in-de-leerschool-van-titus-brandsma-voor-en-najaar-2026/2026-03-21/>.

De Goede Week komt eraan, hier vindt u de data en de tijden van de bijzondere vieringen:

dag en tijd	feest-/gedenkdag	viering
zo. 29 maart – 10.30 uur	Palmzondag	Viering rond het Evangelie (met palmtakjes)
di. 31 maart – 19.00 uur	voorbereiding op Pasen	Viering van erkenning en vergeving (gebedsdienst)
do. 2 april – 20.00 uur	Witte Donderdag	Eucharistieviering
vr. 3 april – 15.00 uur – 20.00 uur	Goede Vrijdag	– Meditatieve viering – Gebedsdienst met lijdensverhaal
za. 4 april – 20.00 uur	Paaswake	Gebedsdienst
zo. 5 april – 10.30 uur	Pasen	Eucharistieviering
ma. 6 april	2 ^e Paasdag	<i>geen viering</i>

In de week ná Pasen (6 – 10 april) is er:

om 8.00 uur géén viering / om 12.30 uur een stille viering (dinsdag t/m zaterdag)

om 19.00 uur een psalmviering (dinsdag t/m donderdag).

Vanaf za. 11 april (17.00 u) volgen we weer het gewone schema van de vieringen ‘door het jaar’.

We zijn blij dat inmiddels in de kerk het nieuwe verwarmingssysteem goed werkt. Daartoe is echter achter de kerk (aan de kant van de Van Triestraat) een grote warmtepomp geplaatst, waardoor de tuin aan die kant van de kerk geen beplanting meer heeft. Het bestuur van het TBM heeft een dag gepland om weer nieuwe **hedra plantjes te planten**, en wel op **dinsdag 7 april van 9.30 – 15.00 uur** (met eventueel een vervolg op woensdag 8 april). Hoe meer mensen hierbij kunnen helpen, hoe lichter het werk! Dus **kunt u een uurtje of langer mee helpen**, heel graag!





Of mocht u iemand kennen die dat leuk zou vinden, nodig hem of haar gerust uit! Met het oog op koffie / thee en materialen is het fijn als u het even aan Bart Reijnders onze beheerder laat weten, als u komt en vanaf hoe laat. Graag een berichtje via: titusbrandsma@karmel.nl.

Hiernaast: foto van de warmtepomp met een hek erom, achter de kerk.

Er is een **bijzonder concert** op komst in onze kerk, **op donderdagavond 30 april**. Het is een 'Muzikaal gesprek tussen Bart Brandsma en Titus Brandsma', met als thema *Verbeelding tegen Verharding*.



In dit concert komen muziek, filosofie en maatschappelijke reflectie samen in een indringende dialoog over polarisatie, morele moed en menselijke waardigheid. Filosoof en polarisatie-expert Bart Brandsma gaat – in woord en gedachte – in gesprek met Titus Brandsma (1881–1942). Onder muzikale leiding van Jan Vermaning brengen het Nationaal Symfonisch Kamerorkest en het Noord Nederlands Kamerkoor een zorgvuldig samengesteld programma waarin muziek en gesproken reflectie elkaar versterken. Tickets zijn te bestellen via: brandsma2026@gmail.com, en kosten € 15. Voor meer informatie (en ook vermelding van andere plaatsen en locaties waar het concert te beluisteren zal zijn) zie: <https://nationaleherdenkingjoure.nl/verbeelding-tegen-verharding/>.

Over Titus gesproken: op woensdag **6 mei** zal Arnold Roozendaal 's avonds om 20 uur een **lezing** houden over **Titus Brandsma** in het Huis van de Geschiedenis, in het centrum van Nijmegen. Meer informatie is te vinden op: <https://www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl/events/lezing-titus-brandsma-de-grootste-nijmegenaar-aller-tijden/>.



Op **zaterdag 2 mei** doet de internationale **Peacewalk**, van Arnhem naar Kleve (Dld) Nijmegen aan. Er zal om 15.00 uur een ontmoeting zijn bij de WereldVredes-Vlam op het plein voor onze kerk. Daarna wordt doorgelopen naar Museumpark Orientalis. Iedereen is welkom om (een gedeelte) mee te lopen. Voor meer informatie zie: <https://www.museumparkorientalis.nl/peacewalk>.

Ons hebben in de afgelopen weken twee **berichten van overlijden** bereikt: op 26 februari is overleden **zuster Trudy de Vogel**, zuster van de congregatie van JMJ. Vele jaren was ze, samen met haar in 2021 overleden medezuster Christien Borgers, trouwe bezoeker van onze vieringen en vele bezinnende activiteiten. Na een lang ziekbed is ze op 85-jarige leeftijd in Heeswijk overleden.



Op 11 maart is overleden **Jan Egberink**. Hij heeft een lange geschiedenis van betrokkenheid bij de Karmel. Met zijn muzikale talent heeft hij een geweldige bijdrage geleverd aan de Karmelliturgie. Hij was o.a. een van de componisten voor de psalmvieringen. Jan is 86 jaar geworden.



Dat zij mogen rusten in vrede.

Marieke Rijpkema